

# Rondzendbrief 29 december 2020



In het afgelopen jaar, sinds het uitbreken van de crisis, zijn er minstens 50 Rondzendbrieven verstuurd en circa 30 videoboodschappen online gegaan. En toen ik die aantallen zag, dacht ik: 'Dan mag een eindejaars-rondzendbrief niet ontbreken.' Bij deze.

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

[Het bezoekwerk](#)

[Het kindermoment met de werkbladen](#)

[De Oudejaarsavonddienst van overmorgen](#)

[De Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020](#)

[Mijn Oudejaarsconference 'Van mens tot mens'](#)

[Bedankje voor alle kaarten, kerststukjes, flesjes en zo](#)

## Bezoekwerk

Je wordt tegenwoordig van alle kanten gewaarschuwd tegen persoonlijke ontmoetingen, wegens besmettingsgevaar. Om die reden ben ik ook gestopt met het (on)regelmatige huisbezoek, en ik houd dat vol tot de maatregelen voorbij zijn.

In die tussentijd bel ik met die en gene, en ik word gelukkig ook zo af en toe gebeld om over bepaalde zaken door te praten.

Daarom, zo vlak voor de jaarwisseling, de uitnodiging van mijn kant: als je graag even je hart wilt luchten, of als je alvast een afspraak wilt maken voor ná 19 januari, voel je welkom om even te bellen of te mailen. Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken: het telefoonnummer is 0187 - 769 034 en mijn e-mailadres, ach dat staat als afzender van deze Rondzendbrief vermeld: [jdevisser@exoduskerk.nl](mailto:jdevisser@exoduskerk.nl). Ik hoor graag van jullie!

## Kindermoment



Eigenlijk kennen jullie het verhaal al. Op Kerstochtend heb ik het al verteld, maar niet helemaal precies zoals het in de Bijbel staat. Ik heb toen het Kerstspel verteld dat meneer Martinus Nijhoff heeft geschreven. Dus let op bij deze verwerking: het verhaal van meneer Nijhoff telt dan niet, de vragen en opmerkingen gaan alleen over het verhaal dat je in Mattheüs 2 kunt vinden.

Ik doe het nu iets anders dan vorige keren: hier vind je de link naar de site van onze Exodusgemeente, en [op mijn 'hoekje'](#) vind je alles wat bij deze zondag hoort. Daar staan de verwerkingen, de toelichting en de rondzendbrief allemaal bij elkaar.

## Oudejaarsavonddienst



In de 'gewone' Nieuwsbrief van afgelopen vrijdag is de dienst op Oudejaarsavond al aangekondigd. Die wordt gehouden in de Emmaüskerk, begint om 19.00 uur, en ik mag daarin voorgaan. De muziek wordt verzorgd door een zanggroep onder leiding van Emmy Lingen.

Het geheel van lezingen en liederen ziet er als volgt uit:  
Zingen **Psalm 121**

Loflied **Gez. 474: 1, 3 en 4**

Eerste lezing *Jesaja 51: 1 – 8*

Zingen **Gez. 1010**

Tweede lezing *Lucas 12: 35 – 40*

Zingen **Gez. 339a**

Overweging

Muziek

Lied na de overweging **Gez. 919: 1, 3 en 4**

Slotlied **Gez. 90a: 1, 4 en 6**

Deze dienst is te volgen via [ons eigen kanaal op YouTube](#) én via het kanaal dat de Emmaüskerk heeft op [kerkomroep.nl](#).

We wensen elkaar een gezegende dienst toe op deze laatste dag van het jaar!

## De Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020



De Commissie Vorming en Toerusting heeft een briljante invulling bedacht voor de lege en misschien soms moeilijke uurtjes tussen Kerst en 'Oud en Nieuw', maar ook wel voor daarna.

10 afbeeldingen van schilderijen met bijbelse voorstellingen, met de vragen als: welk bijbelverhaal is dit, en wie is de schilder? Een uitdaging die je maar moeilijk aan je voorbij kunt laten gaan. Verslavend, uitdagend, prikkelend en Exodiaans!

Ga naar de site van onze kerk, [exoduskerk.nl](#), en met een paar klikken ben je bij de quiz. Je kunt ook klikken op [deze link](#), en dan ben je er ook! Veel succes!

Ik heb met de maker van de quiz, Bert Voorberg, gesproken over de uiterste inzenddatum en de prijs. Daarover zei hij: "De quiz blijft tot eind januari beschikbaar. En de winnaar? Die verkrijgt de eeuwige roem 'Winnaar van de Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020' te zijn! Wat wil je nog meer?"

En zoals je begrijpt, kan ik het niet laten om als illustratie bij dit onderwerp nog een schilderij af te beelden. En: welk verhaal is dit, en wie heeft het geschilderd? (Heeft niets te maken met het onderwerp van de dienst van komende zondag of zo.)

## Een 'Oudejaarsconference'



Met een vette knipoog naar de echte cabaretiers rond ook ik dit jaar af met een authentieke 'oudejaarsconference'. De essentie is een beetje "Doe wel en zie niet om". Het is misschien meer een nieuwjaarsboodschap dan een terugblik op het oude jaar. [Kijk zelf maar.](#)

## Kaarten, bloemen, kerststukjes en veel meer

We voelen ons wel enigszins overweldigd door alle manieren waarop jullie ons verrast hebben in de afgelopen maand. Een bijna eindeloze stroom aan kaarten, zoveel dat ze niet meer allemaal op het dressoir pasten. Er kwamen mensen aan de deur om iets moois of iets lekkers af te geven, het was en is meer dan hartverwarmend.

Mede namens Hannie allemaal geweldig bedankt voor deze leuke, inspirerende en enthousiasmerende attenties. We hebben ervan genoten!

